



Vierde editie van HET VERDRAG VAN PLUTO



Marc Bekoff

Het emotionele leven van dieren

In zijn boek, "Het emotionele leven van dieren" vertelt Marc Bekoff interessante verhalen over plezier, empathie, verdriet en compassie bij dieren. Samen met de meest recente wetenschappelijke bevindingen op dit terrein, geef dit ons een veelzijdig beeld van het rijke innerlijke leven van dieren. Ze zijn feitelijk een bevestiging van wat veel mensen in hun contact met dieren zelf ervaren.



Emoties bij dieren geven ons niet alleen lessen in liefde, empathie en compassie, betoogt Bekoff, maar doen ook een beroep op onze relatie met dieren opnieuw te bezien, vooral over hoe we dieren domineren en misbruiken.

Het dominantiemodel achterhaald!



Deze stelling komt van een groot aantal vooraanstaande wetenschappers. Onder hen o.a. David Mech, de vermaarde Amerikaanse onderzoeker

en stichter van het International Wolf Centre, Dr. Ian Dunbar, Dr. Ray Coppinger, Phd. Jean Donaldson, Susan Clothier, enz...

Reeds in 1999 publiceerde David Mech een artikel waarin hij vertelde dat het door hem zo verbreid geraakte concept van de Alfa wolf helemaal niet klopte. Er is geen sprake van een lineair hiërarchisch gevormde groep, met een dominante alfa aan de top die zich naar die positie toe heeft gevochten. Wolven vormen gewoon een (groot) gezin, net zoals wij mensen: Pa, ma en de kinderen. Er is daardoor wel een zekere hiërarchie, omdat de ouders nu eenmaal ouder en wijzer zijn, en de kinderen (uit meerdere nesten) van leeftijd verschillen. Meer ook niet. Onderlinge conflicten zijn er eigenlijk niet of toch nauwelijks. Het moment dat de jongen echt volwassen zijn, zo rond de twee jaar, verlaten ze de groep om een partner te vinden en stichten ze een eigen gezin

Er is, zo ziet me nu, een vertekend beeld ontstaan doordat de wolf in het midden van de vorige eeuw in gevangenschap is bestudeerd. In de dierentuinen leefden wolven zeer dicht op elkaar, hetgeen per definitie tegen hun natuur is. Bovendien was er tussen de

wolven meestal geen enkel familiaal verband, waren ze vaak niet eens met elkaar opgegroeid en werden er voortdurend nieuwe, vreemden, volwassen wolven in de groep gebracht. Dit had tot gevolg dat er ernstige en zeer geweldadige uitbarstingen van geweld plaatsvonden en er inderdaad in het beste geval een gewapende vrede ontstond, die vaak echter onmiddellijk ongedaan gemaakt werd als er iets aan de situatie veranderde. Dit in de dierentuinen waargenomen gedrag – dus eigenlijk in abnormale en bovendien zeer stressvolle omstandigheden – werd echter als representatief genomen voor het gangbare, normaal sociale gedrag van wolven. Dit is net zoals dat wij het gedrag van mensen in gevangenschap of in "Big Brother" als maat zouden nemen voor normaal gangbare sociale gedrag van mensen. Maar deze observaties hebben wel jarenlang het beeld bepaald dat tal van mensen hebben van het gedrag van onze honden.

Terwijl de dominantietheorie vaste voet kreeg bij het grote publiek, zagen tal van wetenschappers zich ondertussen voor problemen gesteld om waargenomen gedrag in dat theoretisch kader te passen: Zo bleek dominantie geen vaste, onveranderlijke karaktereigenschap, gedroegen lang niet alle honden zich op die manier of slechts in bepaalde omstandigheden en was het lastig om rechtlijnige hiërarchieën te ontdekken. Bovendien bleken de "gevechten om macht" bij in het wild levende wolven en honden niet of nauwelijks voor te komen. In de 30 jaar dat David Mech wolvenroedels in het wild bestudeerde, nam hij niet één keer zo een gevecht waar !

Puppy-info avond

Donderdag

December 2013

Van 19 tot 21 uur

*My sunshine doesn't come
from the skies,
It comes from the love in my
dogs eyes*

Bezoek ons op:

www.hetverdragvanpluto.be





The truth about Wolves and dogs

Toni Shelbourne



De Wobbler is een KONG-gevormd speeltje dat voedsel/snoepjes afgeeft en die recht-op staat totdat het door de poot of de neus van een hond wordt omgeduwd en voedsel afgeeft terwijl het wiebelt, draait en rolt. Door de onvoorspelbare bewegingen is het speeltje een uitdaging.

Gebruik de Wobbler als een alternatief voor de hondenbak om te helpen voertijd uit te breiden, je hond te laten bewegen en mentale bezigheid te geven.



Vervolg: Het dominantiemodel

Naar aanleiding van deze vaststellingen is het dus hoog tijd om ons beeld over honden aan te passen!

Betekent dit dan dat honden niet meer dominant kunnen zijn? Uiteraard niet. Vanzelfsprekend kunnen honden afhankelijk van hun leefsituatie, de waarde dat ze aan iets hechten en de (leer) ervaringen die hebben opgedaan, in conflict gaan met andere honden of hun baas.

MAAR we moeten ons behoeden om alle gedrag van honden meteen te gaan bestempelen als dominant of te kaderen in de roedeltheorie. Het meeste gedrag van honden heeft immers veelal een andere verklaring dan "de baas willen zijn": angst, onzekerheid, onbegrip door de eigenaars, erfelijkheid, ziekte, gebrek aan duidelijke en consequente opvoeding, bewust of onbewust

aangeleerd gedrag, onredelijke of te hoge eisen, te weinig mentale of fysieke beweging, enz.... spelen allemaal mee om gedrag bij honden te kunnen verklaren. Dominant gedrag is dus maar één van de zoveel andere mogelijke redenen om gedrag bij honden te verklaren.



Door alles door de "dominantie-bril" te zien, schieten we onze honden immers hopeloos te kort. We (ver)oordelen hen meteen zonder naar hen te luisteren en echt naar hen te kijken. Vele honden worden hierdoor volledig mis begrepen en bekopen het niet weinig met hun leven.

In de kijker: Dierenthuis!

Aangezien dit een prachtig initiatief is, zetten we de Nederlandse "stichting Dierenthuis" graag even in de kijker. "Dierenthuis" is een permanente opvang voor kansarme asiëldieren. Honden oud, ziek of met gedragsproblemen en verwilderde katten vinden hier een blijvend thuis. De dieren zijn afkomstig van asielen, waar ze vaak verwaarloosd en mishandeld binnen zijn gebracht. Maar ook van mensen die met de stichting een regeling hebben getroffen dat zij voor haar dieren zorgt als ze er zelf door overlijden niet meer toe in staat zijn. Dieren die elders langdurig onplaatsbaar bleken, worden hier met veel liefde en zorg omringd, zodat ze

eindelijk van een fijn leven mogen genieten. Een leven zonder hokken en tralies op een terrein van maar liefst dertigduizend vierkan te meter met bomen, struiken en vijvers om in te zwemmen. En omdat ze al genoeg hebben meegemaakt mogen ze hier dan ook voor altijd blijven.

<http://www.dierenthuis.nl/nl/ditisdierenthuis.php>

Als je een donatie zou willen doen, dan kan je dit via de info op de site doen.

Vuurwerk!

Gelukkig hebben we nu nog van een mooie nazomer kunnen genieten, maar voor we het weten, lopen we weer tegen het einde van het jaar aan. Niet voor alle honden een leuke periode....

hulpmiddelen aangaven zodat je meteen kunt helpen en niet hulpeloos hoeft toe te kijken. Vaak wordt je als eigenaar zelf gestrest door onmacht. Dankzij een juiste aanpak kun je actief handelen en zo meer grip op de situatie krijgen.



Is je hond bang voor vuurwerk wacht dan niet tot het laatste moment maar ga nu al zoek naar een oplossing.

Meer tips vind je op onze website!

www.hetverdragvanpluto.be/vuurwerk

Via gedragtherapie en/of TTouch kunnen we je

